

## Ut Kriebelt As Vanouds

Tekst & Muziek : Coen de Graaf  
Uitvoering : Vergeet-mij-nietje

Ik ging laots naor de voetbal toe,  
avondje NAC, de sfeer daor is bijzonder.  
Daorna nog naor m'n stamcafé.  
Wat ik daor zag, vond ik toch haost 'n wonder.  
De kroeg was tot de nok gevuld,  
van corona had ik niets in de gaoten.  
Ik werd bekaants emotioneel  
en kon nog maor over één ding praoten;  
Dat

**ut kriebelt, kriebelt as vanouds.**  
**Ut gaot nie meer uit m'n gedachte.**  
**Ut kriebelt, kriebelt as vanouds.**  
**'k Heb er lang genoeg op motte wachte.**  
**Ut kriebelt, kriebelt as vanouds.**  
**'N buik vol vlinders bij de vleet.**  
**Ja ut kriebelt, oh mijn god ut kriebelt,**  
**nondeju ut kriebelt zoals ut vroeger deed!**

Ut was eens in "De Zilverberk",  
Daor zat een vrouw, heur man was haor ontvalle  
'n paor jaor was ze nu alleen,  
maor zij ging trouw nog altij karnavalle.  
En op ut Seniorenbal  
op de maandag, wij noemen die verloren,  
zag zij heur eerste vriendje terug.  
En hun liefde was al snel herboren.  
Ach

**ut kriebelt, kriebelt as vanouds.....**

Ons hele durp leeft ook wir op.  
Boemeldonck gaot zeker nie verlore  
Oh ik heb zo'n zin in karnaval!  
En ook al die feesten van te voren.  
Want

**ut kriebelt, kriebelt as vanouds. ....**