

We hebbe juuk!!

Zo tegen het eind van 't jaor, denkte wa voel ik daor?

M'n kieltje zien hangen, komt het verlangen

Naar 't mooiste feest van het jaor

't Kieltje kan uit de kast, hopen dat-ie nog past

Lang moeten wachten, jaren en nachten

't Virus heeft ons verrast.

Refr. We hebbe juuk overal, want het is Karnaval
't staot geschreven en gedrukt, ge mot krabbe waor 't juukt
Boemeldoncks Karnaval, 't is weer feest overal
Zet da bierke mar vast koud, want ut kriebelt as vanouds!

Kriebels die komen snel, as vroeger ge kent da wel

't Gaat weer beginnen, mee vrienden vriendinnen

't Is wat ik jou vertel

Samen weer naar de kroeg, we hebbe nooit genoeg

Efkes geleje, gauw nog verkleje

Feesten tot morgenvroeg! **Refr.**

Dun optocht is bovenal, de parel van Karnaval

Onze kastelen, gaon nooit vervelen

Da hoorde overal

Op dinsdag dan ist echt waor, de wagens die staon al klaar

Om te vertrekken, weg gaan de hekken

Op naor 't volgend jaor! **Refr.**